

## **Salon der verdieping.**

Vrijdag 28 september

### Terug- en vooruitblik

Wij hebben een eerste stap gezet in de cyclus klassieke filosofie in het kader van kennismaking met filosofie. Als eerste thema hebben we vooral stil gestaan bij 'het verschijnen van de rede'. Een belangrijk thema, aangezien de filosofie zichzelf vereenzelvt juist met dit redelijk denken. Het is de 'start' van filosofie en wetenschap in de westerse cultuur. Beide terreinen worden nog niet onderscheiden in aanvang. Met verschijnen wordt bedoeld dat het rationele denken opkomt en langzamerhand het mythische denken verdringt. Dit laatste verwijst weer naar het schema uit de *Dialectiek van de Verlichting*, waarin magisch, mythisch en rationeel denken in één lijn worden geplaatst. Zie verder de reader.

Onze volgende bijeenkomst, 26 oktober, vervolgen we met de natuurfilosofie, het eerste grote inhoudelijke thema van de Griekse filosofie. We zouden het nu eerder natuurwetenschap noemen. In de natuurfilosofie tracht het denken de werkelijkheid te doorgronden. Dit leidt tot verschillende antwoorden, waaronder verrassend actuele ideeën. Binnen de natuurfilosofie ontstaat ook het thema van de verhouding van worden en zijn of vergankelijkheid versus onvergankelijkheid of het eeuwige tegenover het tijdelijke. Plato zal in zijn denken deze tegenstelling tot een synthese trachten te brengen. In de reader gaat het om de pagina's 4-6 en artikel 1 op pagina 25 *Fundamenten van de beschaving*.

Tot 26 oktober.