



Nabespreking van de film *SPINOZA EEN VRIJE DENKER* VAN Robin Lutz.

Ik wil de nabespreking van de film inzetten als een globale kennismaking met het denken van Spinoza. Daartoe volgen hieronder een aantal citaten uit de film. En uiteraard aangevuld of voorafgegaan door datgene wat u opvallend vond aan deze film.

In de volgende zes bijeenkomsten komt Spinoza op meer systematische wijze ter sprake, langs de volgende lijn:

1. Wereldbeeld en mensbeeld van Spinoza;
2. Lichaam en geest, kennisleer.
3. Emoties
4. Onmacht van de rede
5. Macht van de rede
6. Politieke filosofie

De citaten als inzet van gesprek voor onze bijeenkomst van vrijdag 27 oktober.

Een zoektocht naar blijvend geluk. Onder welke voorwaarden bereik ik blijvend geluk?

- Praten over Spinoza in het Vaticaan is nog steeds een probleem.
- Een wijze denkt niet aan de dood, maar aan het leven.
- Heilige boek van de joden berust op menselijke verbeelding. Goed is iets heel anders dan wat hierin beschreven staat.
- Willen w de plaats van de mens kennen, dan moeten we eerst de natuur leren begrijpen.
- Het verstand, de rede, is in staat om de wereld tot in de kleinste details te kennen. Het is immers een mechanische wereld.
- Kennis draagt bij aan een gelukkiger bestaan en een betere samenleving.
- Spinoza gelooft niet in een vrije wil en ook de hersenwetenschappen hebben redenen om daaraan te twijfelen.
- De mens wordt bestuurd door natuurwetten.
- Begrijpen is kennis hebben van de oorzaken van iets. Niet veroordelen, maar begrijpen.
- Er is geen macht buiten of boven de natuur.

- Natuur is een oneindig causaal netwerk.
- Alles wat gebeurt, gebeurt zoals het precies moet plaatsvinden.
- Redelijk inzicht geeft een zekere autonomie en geluk.
- De macht van de kerk dient onderworpen te zijn aan de macht van de staat.
- Wat wij toeval noemen, is het toevluchtsoord der onwetendheid.
- Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam.

