

VERSLAG 30 SEPTEMBER

Hans was afwezig, wegens een plotselinge zeer hoge bloeddruk. Gelukkig is deze met behulp van medicijnen weer onder controle en wordt hij verder onderzocht. Het ziet er naar uit dat hij in november weer aanwezig is. Ik heb hem namens ons allen beterschap toegewenst. Een geluk bij een ongeluk was, dat Maarten deze avond het thema 'Sartre, Over vrijheid' , zou introduceren. Wij sprongen soms een beetje van de hak op de tak, maar het resultaat was toch een geslaagde avond. In de bijlage vind je de teksten.

Dit zijn de onderwerpen voor de volgende bijeenkomsten uit Filosofie van de levenskunst.

- het werk van de zorg: het net der gewoontes knopen
- fundamentele techniek: de tijd gebruiken
- aanvang van de levenskunst: gelatenheid
- de weg naar het geluk en de kunst om het leven zin te geven